



עיתון פנימי לתלמידות בית ספר נט

שליחותנו



אתן מכירות את הביטוי "לפתוח דף חדש"?
דף שכבר נכתבו בו דברים, לא תמיד הוא נראה כל כך יפה. פה ושם ישנם כתמי דיו, מחיקות שמותירות סימנים על הדף, קשקושים ושרבוטים בשולי הנייר... אבל דף חדש, הוא נקי, לבן ויפה. דף חדש הוא הזדמנות חדשה להתחיל ולכתוב מן ההתחלה, ללא כתמים, ללא מחיקות וללא קשקושים.
השבוע, אנחנו עומדים, כולנו, לפתוח דף חדש! דף לבן, נקי ויפה בכל תחום שנרצה. האם אתן זוכרות את אותם טמאי מת שהתלוננו בפני משה רבנו על כך שהם הפסידו את ההזדמנות שהייתה להם בניסן, להקריב את קרבן פסח? מה ענה להם משה? הקב"ה הורה לו ליצור עבורנו, לדורות, "הזדמנות שניה!"
בי"ד באיר יוכלו אותם שהפסידו, להקריב את קרבן הפסח.
כן, ביום ראשון השבוע יחול שוב י"ד באיר. זוהי ההזדמנות שלנו לקפוץ על העגלה של ה"הזדמנויות השניות". זוהי עגלה גדולה, העמוסה ב"דפים חדשים". אם נשכיל לעלות על העגלה הזאת, נצליח לזכור תמיד שבעבודת ה' אין מצב אבוד. תמיד ניתן לפתוח דף חדש, ולנסות הזדמנות נוספת.

שבת שלום,
חלי



מזל טוב

לתלמידות היקרות
החוגגות את יום הולדתן

שני אזימאוו, כיתה ד' – ט"ו אייר
רייצ'י קוט, כיתה ד' – ט"ז אייר

דוא"ל:

shlichuton@gmail.com

עריכה ועיצוב:
שסערני פש



ההחלטות הטובות שלנו

בכיתה ח' נערך השבוע בוקר חברותי מרתק. בהשראת ספירת העומר נבחר הנושא: כל יהודי הוא ספיר – יהלום. דוגמאות מהתוכנית המגוונת: משחק סיטואציות הגיוניות בלגימת מים, דבר תורה מוסרט, משחק אמוג'י והתאמתו לילדה בכיתה, פעילות ציור יהלום מעל הראש ☺ תודה למארגנות: אווי סלמון, מוסיא איידלקופ, חני וולף ומושקא פוגל

הציונים לכיתה

בשיעור לקוטי שיחות בכיתה ד' למדנו על מהות ספירת העומר, והכנו סמל שמבטא כיצד בכל יום בספירה אנו מאירים חלק אחר, וכך מתכוננים למתן תורה.



כשהתפילה נראית כמו שצריך – כל היום נראה כך. תענוג של תפילה חסידית בכיתות ד'-ה', עם המורה חני גולדשמיד. כמה טוב לפתוח כך את הבוקר!



את מוזמנת להצטרף!



הקהלג-בעומר

התהלוכה הוירטואלית של בנות השלוחים
י"ח אייר | לג בעומר ה'תשע"ז | כיתת כינוס בנות

12 הפסוקים חידון 'ואהבת'
וידאו מיוחד של הרבי
תחרות מוצגים בית ספרית



מומלץ בחום

בנות כיתה ג' למדו בשיעור עברית עם המורה ריקי, כיצד לכתוב המלצה. לידי המערכת הגיעה המלצה יפה ומנומקת שכתבה התלמידה **מוסי אזימאוו**. השתכנענו ©

ב"ה

למוסקי האהובה!

ברצוני להמליץ לך עם בית ספר מיוחד, אשר מוצדק לבעות השלוחים, כמוני וכמוך למה כדאי לבוא לבית ספר נט? ישנן הרבה סיבות:

- בית ספר נט הוא הבית
- כל שבת מברכים יש הרגלה מיוחדת עם אחיות ויהלים
- ישנן מורות מאוד טובות ונפלאות
- בהפסקות את נמצאת בקרבת בני משפחה
- אחרי כל שיעור יש הפסקה
- לכבוד ואריכים חסדים ישנם מבצעים מיוחדים בוצר
- השיעורים מאוד מענינים ומרתקים
- בפורים יש מבצע משלוח מנות המורה עושה הרגלה וכל בת שולחת לחברות
- הכיתות יחסית קטנות (כמו 13 בנות בכיתה) וכך מכירים את כולן
- אתר הבהרים מצברים בסקרים ובמים עם חברות
- המורות בדרך כלל מדיקות במאנים

הפלצה על בית ספר נט

בית ספר-נט לילדי השלוחים
בית הספר לבנות

מאת: מיה מוסקא אזימאוו





הפינה של בנות המלך

בפעילות בת מלך נט השבוע, עסקנו במצוה בה אנו משתדלים להרבות במיוחד בימי ספירת העומר: אהבת ישראל.



כיתה ב' אירחה במאור פנים את כיתה א' לפעילות משותפת



בכיתה ה' הוספנו באהבת ישראל, לכבות וחיוכים :) וגם התחלנו להתכונן לסוף השנה...



בכיתה ג' יצרנו לסיים מכתב ברכה שישמח את החברה



שבת אחים גם יחד

מושקא רסקין מכיתה ז', מספרת על כינוס השלוחים האזורי שהתקיים באסיה בימים אלו, ועל המפגש המרגש עם החברות.

שלום!

שמי מושקא רסקין, ואני גרה בעיר בייגינג שבסין.

הגעתי ביחד עם משפחתי לבנגקוק שבתאילנד לכבוד כינוס השלוחים אסיה. הגענו גם עם משפחת פרוינדליך שעמם אנחנו נמצאים בשליחות. ביום הראשון היה לבנות קעמפ בבית הספר שלהם בתאילנד, ושם נפגשתי עם שרי שהייתה איתי בקעמפ במוסקבה לפני שנה ופגשתי עוד חברות פחות או יותר בגילי. היה ממש יפה. התפללנו יחד, טיילנו יחד, אכלנו יחד - כל יום מהבוקר עד הערב.. כל יום גם למדנו בקעמפ חלק בתנאי שקשור למידות שמתקנים בספירת העומר.

בתאילנד חם מאוד, ובכל פעם שחזרנו מטויל עלינו למלון ושם הייתה ארוחה שלמה וגם כל מיני פירות טרופיים ושייקים טעימים לרענן אותנו!

וככה במשך שלושה ימים דיברנו והיינו ביחד.

זאת הייתה התאחדות נפלאה. היה מדהים לראות שאפילו רק באסיה יש המון שליחים ושלוחות שמתאחדות ביחד פעם בשנה!

דרך אגב, חוה ואני פגשנו את אחותה של המורה איטה מירל! (המחנכת שלנו כרגע) קוראים לה מלכה והיה מגניב לראות אותה בתאילנד באמצע אסיה!

וגם פגשתי את החניכה שלי -יהודית ליצמן! מרגש ☺

בזמן הפרידות היה הכי קשה. רקדנו ושרנו את ההמנונים, וכמובן הבטחנו שנהיה בקשר!

אני חושבת באופן אישי שהכינוס הזה הוא מאוד מיוחד! יש כל כך הרבה שלוחים שזה עושה להם ממש טוב לראות עוד שליחים ולהתיידד אתם! אני פגשתי למשל את בני הדודים השניים שלי שלא ראיתי אותם שנים!

זה ממש מרגש ומאוד מיוחד!

כינוס השלוחות אסיה תשע"ז!



מושקא ממשיכה:

רציתי לספר גם סיפור קטן שקרה איתי ועם שרי וילהלם, שהיא שליחה בבנגקוק, וגם עם חוה פרוינדליך.

הלכנו לקנות מזכרות, ונכנסנו לאיזה מקום ישראלי, שמיועד למטיילים. פתאום אני רואה תמונה של הרבי באמצע ציור יפה!

שרי וילהלם אמרה לי שכנראה אבא שלה שם לו את זה אבל היא לא בטוחה, ומאז זה עדיין שם - תמונה קטנה של הרבי.

הישראלים האלה בכלל לא שומרי תורה ומצוות, ובתאילנד יש כל כך הרבה יהודים, ופתאום איזה ישראלי אחד יש לו תמונה של הרבי לידו!

זה עשה לי צמרמורת!

אני מרגישה שהרבי בעצם קשור לכל יהודי, איך שהוא, לא משנה באיזה מקום ואיזה יהודי! בבית חב"ד עצמו יש שלוש קומות. באחת יש מסעדה כשרה וטעימה, בקומה השנייה - חדר מחשבים לכל המטיילים, וגם טלפונים כדי שיוכלו להתקשר הביתה, וגם חנות כשרה. ובקומה השלישית - ביתם של השלוחים, משפחת וילהלם.

זאת הייתה חוויה מדהימה לראות עוד משפחות של שלוחים ואיך החיים מתנהלים שם!

כינוס השלוחים - גרמניה

גם בגרמניה התקהלו בשבוע שעבר השלוחים לכינוס ארצי מרגש, שבת שלמה מלאה בתוכניות מגוונות לכל המשפחה. וכמובן – גם שם זכה בית הספר לנציגות מכובדת של תלמידים ותלמידות, הורים ומורות. שולחים לכם ד"ש!

