



עיתון פנימי לתלמידות בית ספר נט

# שליחותנו



תארו לעצמכן שהשעון היה מודיע לנו במהלך היום: "עברה עוד חצי שעה!",  
"ילדים, חלפו עשר דקות תמימות!", "מחצית היום עברה!". כמה היינו יודעות  
אז לייקר את הזמן...

בחודש הזה, יש לנו הזדמנות מיוחדת, לשים לב לזמן החולף ולייקר אותו.  
לא השעון "מודיע", אלא אנחנו עצמנו מכריזים מידי יום: עשרה ימים  
לעומר, אחר עשר ימים, שנים עשר ימים...  
אנחנו סופרים את היום הנוסף ובינתיים חושבים: הנה עוד יום עבר,  
ומה עשיתי בו? האם ניצלתי אותו כראוי? באילו מעשים טובים  
מילאתי אותו?

הרבי הרש"ב אמר: "השעות צריכות להיות ספורות ואז גם  
הימים ספורים. כשיום הולך, יש לדעת מה פעלו ומה יש  
לפעול בעתיד... בכלל, יש להשתדל שהמחר יהיה יפה  
הרבה יותר מהיום".

כאשר נחשוב ברצינות על כל  
רגע שעובר, ודאי נגיע מוכנים  
כראוי למתן תורה.

שבת שלום,  
חלי



## מזל טוב

לתלמידות היקרות שחגגו את יום הולדתן  
חני וייט, כיתה ו' - ו' ניסן

ציבי סטמבלר, כיתה ב' - ד' ניסן

שיינא לויטנסקי, כיתה ד' - ו' ניסן

מוסיא מונדשיין, כיתה ח' - י"ד ניסן

תמר קריצ'בסקי, כיתה ד' - ט"ז ניסן

חווה פרוינדליך, כיתה ד' - י"ח ניסן

בת שבע קולובסקי, כיתה ג' - כ"א ניסן

שירה וילהלם, גן חובה - כ"ג ניסן

דוא"ל:

shlichuton@gmail.com

עריכה ועיצוב:  
שסערני פש



# אשרינו!

כמה נחת זכינו לגרום לרבי לקראת י"א ניסן.  
בכל יום נאספו אלפי מתנות חסידיות מכל רחבי העולם.  
האם תצליחו לחשב כמה מתנות הענקנו יחד לרבי?



כיתה ה'



כיתה ד'



כיתה ג'



כיתה ב'



כיתה א'



כיתה ח'



כיתה ד' 2



כיתה ד' 1



כיתה ו'





בכיתה ג' אנו מתכוננות למתן תורה עם היצירה היפה שהכנו, לוח ספירת העומר. מהיום אף אחת לא שוכחת לספור



# הצונט לכיתה

בכיתה ח' למדנו בשיעור תורה על מנורת המשכן. שרטטנו את מבנה המנורה בעזרת קנה מידה מדוייק, אותו מדדנו בדף משובץ.



בכיתה א' אנו לומדות על הרבניות הצדקניות. השבוע למדנו על הרבנית רבקה ועל הסיפורים החסידיים אשר הייתה כותבת ומספרת. הכנו תיאטרון מיוחד לסיפורים חסידיים.





בכיתה ד' הפקנו הצגה מקורית לשיעור חסידות. הסיפור החסידי על הרבי הרש"ב הפך למוחשי, בעזרת התחפושות והציורים המושקעים שליוו את ההצגה.

# הצגות לכיתה

מזל טוב! בכיתה ב' סיימנו בשעה טובה את חוברת בין השורות, שהעשירה אותנו בקריאה ובכתיבה. את המאורע חגגנו במסיבה כיתתית, עם הצגה מעניינת, חידון ומשחק, אותם הכנו בעצמנו.





# תפארת שבתפארת

סיפורים קצרים לרגל ב' אייר, יום הולדתו של אדמו"ר המהר"ש

הרבי שמע את הדברים, פתח את הדלת ואמר: "מדוע אינך מבין? במשך השעה היו אצלי עשרים וחמישה אנשים. כדי שאוכל להשיב לשאלותיהם, עליי לצאת מעצמי, להתלבש בתוך ה'לבושים' שלהם ולהבין היטב את מצבם. לאחר מכן עליי לחזור ל'לבושים' שלי ולהשיב. עכשיו אמור בעצמך – כשאני צריך להתפשט ולהתלבש חמישים פעמים בתוך שעה, וכי אפשר שלא להזיע?"

שמעו של הרבי מהר"ש, שיום הולדתו יחול השבוע, ידע שאחרי קבלת האנשים ל'יחידות' אצל הרבי, עליו להביא לו בגדים להחלפה, כי בגדיו נעשים רטובים לגמרי מזיעה. פעם אחת נקבעה רק שעה אחת לצורך ה'יחידות', ובכל-זאת היו בגדי הרבי ספוגים זיעה. יצא השמש מחדרו והפטיר לעבר אחד מזקני החסידים: "שעה אחת קיבל אנשים, מה הוא מזיע כל-כך?"

\* \* \*

בכניסה ומאר: "אני מריח ריח טוב". הוא נפנה מיד לעברו של המהר"ש עד שהגיע אליו, ואמר לו: "אברך, ממני לא מתחבאים", והוליכו עימו אל מקומו.

החסידים חשבו שהצדיק טעה ואמרו לו: "רבי, יהודי זה הוא סוחר".  
"אכן", נענה הצדיק, "באמת סוחר: כי טוב סחרה מכל סחורה".

בשחר ימיו נסע פעם אדמו"ר המהר"ש לבקר בבית מדרשו של האדמו"ר שר שלום מבעלז. הוא לבש בגדי סוחר והתערב בין הקהל

הצדיק מבעלז התקשה אז בראיה, וכשהיה נכנס, היו מפנים לו דרך עד השולחן, כדי שלא יצטרך לנטות ימין ושמאל. כשנכנס הפעם, התעכב לרגע

## היכוננו

# לתהלוכת ל"ג בעומר הוירטואלית

כבכל שנה, התהלוכה תלווה במוצגים שלכן, הבנות.

והפעם – מוצג משותף לכל כיתה.

פרטים יבואו.